

Speech Mr. Karel Frielink ter gelegenheid van de opening van

## *“Maxima - Cafe – Restaurant – Podium”*

op woensdag 17 september 2008

Dames en Heren,

Waar gaan wij heen met Curaçao? Het Land Curaçao. Hoe komen wij tot een eigen Curaçaose identiteit? Hoe bereiken wij dat een hechte gemeenschap ontstaat? Hoe kunnen wij zorgen voor een stevig en hecht fundament voor de toekomst, zodat Curaçao als autonoom land kan groeien en bloeien? Een Land waar solidariteit belangrijker is dan particulier eigenbelang. Een Land waar samen wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk toekomst, met behoud van en respect voor de culturele verschillen die er nu eenmaal zijn. Hoe maken wij van Curaçao een echte parel in het Caribische gebied?

Het is niet voldoende om eigen symbolen te hebben, zoals een eigen vlag en een eigen volkslied. Het is ook niet voldoende om eigen nationale feestdagen te hebben. En we kunnen het ook niet overlaten aan ‘de’ politiek. Teveel politici dragen bij aan verdeeldheid in plaats van eenheid. Teveel politici kijken niet verder dan gisteren. Te weinig politici kunnen over hun eigen schaduw heen stappen. Politici kunnen wel bijdragen aan nieuwe maatschappelijke structuren. Maar voor een goed functionerende samenleving en voor gemeenschapszin is meer nodig. Je kunt immers ook getrouwd zijn, zonder dat je partner van je houdt. Daarom maken we ook een onderscheid tussen huwelijken en goede huwelijken.

Het gaat dan ook niet in de eerste plaats om structuren, maar om mensen. Om het volk van Curaçao. En als je een volk wilt opstuwen in de vaart der volkeren dan moet je zorgen voor goed onderwijs, voor voldoende en objectieve

voorlichting, voor persoonlijke en culturele ontplooiing, voor werkgelegenheid, voor veiligheid, enzovoort.

Het idee achter “Maxima” is om aan twee belangrijke pijlers van het nieuwe Curaçao een bijdrage te leveren. Het Curaçaose volk moet meer en beter worden geïnformeerd. Met interviews in het programma *BinnensteBuiten* en gesprekken en discussies met deskundigen in de *Speakerscorner* wordt gestreefd naar dialoog, diepgang en bezinning. Zo ontwikkel je bij mensen een kritische houding en stel je ze in staat om zelf op basis van argumenten keuzes te maken. Een volk dat dom of onwetend wordt gehouden is makkelijk manipuleerbaar. Een ontwikkeld en zelfstandig denkend volk kan zijn eigen toekomst bepalen. Kennis is macht.

Maar minstens even belangrijk is die tweede pijler waaraan “Maxima” een bijdrage wil leveren: vrije culturele ontplooiing. Er zijn vele culturen op Curaçao. Deze verscheidenheid is een rijk bezit en mag niet verloren gaan. Iedereen moet de kans krijgen om zich in muziek, zang, dans, toneel of anderszins te uiten. Paternalistische cultuurdominantie van één bepaalde groep hoort daar niet bij. De tijd dat men het verachtelijk of in strijd met de morele wetten vond als de *tambú* werd gedanst is echt voorbij. Bij “Maxima” zullen alle kleuren van de regenboog aan bod komen.

*Nothing good comes easy.* Rome werd ook niet op één dag gebouwd. Ook wij hebben tijd nodig. Maar we moeten wel beginnen. En het startschot daarvoor wordt nu gegeven. Hulde aan de initiatiefnemers van “Maxima”: een gedurfde stap, waarvoor veel moed en energie nodig is. Het is voor mij een bijzondere eer om “Maxima” nu officieel als geopend te verklaren. Dank u wel.